



www.mamoudou.nl

Het kinderprogramma loopt nog altijd prima! Met veel plezier begeleiden 12 jonge mensen uit het dorp, 80 kinderen per week. Ze hebben de dinsdag veranderd naar woensdag, dit bleek in het schoolsysteem een betere dag te zijn. Goed van ze dat ze dit eigenhandig hebben geregeld! Zij werken nu ook met de nieuwe ideeën die Marieke Edink heeft gegeven.



Bibliotheek

Door de Franse en Engelse boeken die wij van de organisaties Read to Grow en Biblioref hebben gekregen kunnen wij een heuse bibliotheek gaan starten! Voor deze bibliotheek hebben wij echter extra zonnepanelen nodig voor meer licht, moeten er meubels voor de studenten en een grote afsluitbare kast voor de boeken komen. Dankzij een mooie donatie van Reed Elsevier kan ook het bovenstaande gerealiseerd worden!



Eetprogramma

Naast het bestaande kinderprogramma komt er mogelijk een nieuwe activiteit: voor de allerarmsten kinderen wordt er door de huidige gemeente een dagelijks "eetprogramma" opgezet. De ruimte die daarvoor nodig is, zal worden gehuurd van onze stichting.

De huidige, tijdelijke burgemeester, heeft een technische groep in de armen genomen die zich hiermee bezighoudt. Ze hebben een sponsor gevonden die de kinderen tot 2023 ondersteunt. Voor de burgemeester belangrijk want binnenkort hoort hij herkozen te worden door de bevolking.



In het programma komen de kinderen 6 dagen in de week: om 7.15 uur voor het ontbijt en om 13.00 uur voor de rijstmaaltijd. Wij bieden de locatie en begeleiding. Eén keer per twee weken komt er een arts die de kinderen zal controleren. Wij krijgen voor de kinderen een soort gezondheidsboekje. Is er één ziek dan melden wij dit aan de technische groep en die gaan met het kind naar het ziekenhuis. Een prachtig plan en belangrijk voor de stichting in Guinee. Deze vaste bron van inkomsten draagt immers bij aan onze doelstelling om de organisatie in Guinee in 2013 financieel op eigen benen te kunnen laten staan! Wij hopen dat dit doorgaat!

Nieuwsbrief Januari 2012

Lieve mensen,

Het begin van 2012 is alweer gekomen en dus een goed moment om jullie te bedanken voor de financiële en morele steun in het afgelopen jaar. De weg in ontwikkelingswerk is niet makkelijk maar wel boeiend en waardevol. We zien meer en meer eigen initiatief bij de Guineers. We bereiden ons voor op de zelfstandigheid eind 2013 en zoeken met elkaar naar wat haalbaar is binnen hun cultuur, zodat zij het zich eigen kunnen maken. Het is niet meer alleen hun mond die zegt transparant te willen werken, het handelen is er ook naar! In een corrupt land is dat een overwinning!

Landbouw:

Het is niet te geloven: komen we in Guinee, hebben ze de grond van 5.3 ha veranderd naar 3.3 ha.... We hebben onderzocht wat de reden is: het blijkt dat Foudebah, de huidige bewaker, een broer heeft bij de afdeling landbouw hier in de gemeente. Er hebben pittige gesprekken plaatsgevonden en nu is het contract weer terug naar 5.3ha. De burgemeester en prefet moeten hun handtekening nog zetten, maar die hebben mondeling toegezegd de ONG aan alle kanten te willen helpen. Het blijft Afrika... Overigens, de rijst groeit geweldig en afgelopen week zijn ze met de eerste oogst van de rijst begonnen.



Uitbreiding in geel weergegeven

Landbouwactie Wilde Ganzen

De doelstelling van de eerste actie met de Wilde Ganzen voor het landbouwproject is gehaald! In de afgelopen vier maanden is er, met de 55% van de Wilde Ganzen, € 18221,- bij elkaar gespaard. Een fantastisch resultaat!

We gaan verder:

Met de uitbreiding van de groentetuin naar 5,3 hectare, en de aanleg van een irrigatiesysteem, wordt de opbrengst veel groter. Nu wordt alles nog op het hoofd vervoerd of met een kruiwagen. Dat wordt met een grotere productie steeds moeilijker.

De huidige auto is 2,5 jaar geleden tweedehands gekocht en vertoont steeds meer mankementen. De vering van de auto is niet meer goed bestand tegen de kuilen in de wegen. De kosten van reparatie en onderhoud zijn groot geworden. De aanschaf van een nieuwe, betrouwbare en solide auto is daarom noodzakelijk geworden. De keuze is gevallen op een auto met een motor van 2,5 liter, een dubbele cabine met een laadbak, en vierwielaandrijving



Vervolg actie bij de Wilde Ganzen:

Deze keer gaat het om een bedrag van € 22807, waarvan wij zelf € 14714 via acties bij elkaar moeten krijgen.

Wederom vragen wij uw steun!

Stort dus op: Giro 40.000, trefwoord "Transport van Kiem tot Gewas", o.v.v. activiteitennummer 2011.480 Ook nu zal de Wilde Ganzen elke euro met 55 eurocent verhogen!

Optiek:

Hadiatou Diallo is in Mauritanië geweest om hier een opleiding tot beginnend opticien te kunnen volgen. Gedurende drie weken heeft zij in een ziekenhuis in Nouakchott onder leiding van een Technisch Optisch Assistent stage gelopen. Half november is zij terug gekomen en eind november ging de optiek officieel van start!

Op dat moment waren er drie mensen van Stichting Zienderogen die Hadiatou en Hamidou gedurende 10 dagen alle mogelijke begeleiding gaven. Uiteraard verbleven zij deze periode bij ons op het park.



In deze 10 dagen hebben Hadiatou, Hamidou en de drie optometristen van Stichting Zienderogen in totaal 682 mensen gezien. Een geweldige actie die de naam van ONG Sarinka veel goed heeft gedaan. We hebben op hun laatste dag een bezoek aan een oogarts in Conakry gebracht (er zijn twee oogartsen in Guinee!!). St. Zienderogen overweegt twee Nederlandse oogartsen te sturen, daarnaast mag de Guineese arts een "boodschappenlijst" opsturen. Er zijn veel mensen met cataract en bijna blindheid. Het scherpe zonlicht en de stof doen hier geen goed aan.

Een heleboel mensen hebben al een door Zienderogen meegeomen bril en kunnen weer lezen! Een heel aantal brillen zijn meegenomen naar Nederland om te slijpen en Aty van Nes (bestuur Milly Mamoudou) neemt deze gedeeltelijk mee naar Guinee. Stichting Zienderogen heeft ons geweldig geholpen en daarnaast was het ook heel gezellig met George, John en Robert-Jan! Toch lekker om in den vreemde je eigen taal te kunnen spreken. Hadiatou en Hamidou zetten de optiekwerkzaamheden nu voort onder begeleiding van Henk Polanen.

Telecentrum:

In de regentijd is er niet altijd voldoende elektriciteit geweest. Hierdoor was de capaciteit van de zonnepanelen niet groot genoeg en is er minder omgezet. De mensen hebben zelf naar alternatieven gezocht om dit verlies van omzet op te vangen: een autowasstraat! We zitten immers langs de rivier. Verder werken de twee mannen die verantwoordelijk zijn voor het telecentrum heel zelfstandig en voeren een goede administratie samen met Ousman.

Wij willen iedereen enorm bedanken voor alle steun van afgelopen jaar en hopen dat 2012 weer net zo'n vruchtbaar jaar zal zijn!

Alle goeds voor het komende jaar!

*Namens het bestuur:
Alice, Henk, Aty,
Yolanda, Lammie, Marieke
en Maarten*



De werknemers in Guinee

Twee jaar geleden kreeg de website een nieuwe jas en nu hebben wij er nieuwe knopen aangezet! Kijk dus snel op onze site en lees er vanalles over onze projecten, geïllustreerd met foto's en bekijk het filmpje van het park!

Park:

Na de opening in februari j.l. komen de activiteiten op het park voorzichtig op gang. In de weekenden worden regelmatig huisjes verhuurd. Dit zijn voornamelijk Guineers uit de hoofdstad die komen relaxen. Nu, na de regentijd en Ramadan, is het zaak om promotie te gaan maken voor de verhuur van het grote gebouw. Vanuit Nederland nemen wij (gesponsorde) flyers mee.

Afgelopen week een gesprek met de directrice van Indigo Reisorganisatie gehad. Zij gaan gasten direct na aankomst in Guinee bij ons laten overnachten, zij is enthousiast over de lokatie, de huisjes en de faciliteiten. Super! In de weekenden is het goed bezet, door de week nauwelijks. Dan zouden er lokale mensen moeten komen en die hebben geen geld voor een versnapering, in het weekend komen de rijkere mensen uit Conakry om te relaxen. Gelukkig werken de mensen uit het dorp bij ons op het park en hebben daardoor wel een bescheiden inkomen om hun familie te kunnen voeden. Wij zullen in Conakry de boer op moeten voor seminars e.d. We komen hiervoor al wel tegen dat we niet genoeg slaapplekken hebben...



Onze nieuwe flyer

Volg ons ook op Facebook!



Ga naar onze site, klik op het facebook-icoontje bovenaan de pagina en "like" onze facebook-pagina.

Zo blijft u automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de stichting!