

Multicultureel park Milly Mamoudou is een stichting i.o. met drie Nederlanders en één Guineer. In Coyah, Guinee, zal een coöperatie worden opgericht. Een plaats voor ontmoeting

Een goede plek voor ontmoeting tussen culturen. Dat is wat de initiatiefnemers voor het multicultureel park Milly-Mamoudou voor ogen hebben. In een weelderig tropische omgeving bij een kruispunt van de belangrijkste routes in Guinée, niet ver van de hoofdstad Conakry, wordt een multicultureel park gebouwd met een restaurant, vergaderruimten en hotelaccommodatie. Voor gasten uit het Westen worden arrangementen aangeboden om kennis te maken met de West-Afrikaans cultuur: de muziek, de dans, de manier van leven en de filosofie. Voor de lokale markt biedt het park meerdaagse workshop arrangementen en dagaccommodatie, en een aangename pleisterplaats voor reizigers. Voor de mensen in Coyah is het een welkome bron van inkomsten, zelfrespect en hoop op een betere toekomst.

De droom

De droom van de initiatiefnemers is om een centrum op te bouwen waar mensen geïnspireerd kunnen worden om muziek te maken en te dansen. Waar buitenlanders hun cultuur kunnen leren kennen door een dagje met een Afrikaanse man of vrouw mee op pad te gaan. Hen kennis te laten maken met de kunst van het houtsnijwerk en het maken van sieraden, het verven van lappen in traditionele stijl of workshops in het lokale koken. Tenslotte zou het prachtig zijn als er straatkinderen uit Conakry opgevangen konden worden, om hen naar school te laten gaan en om zich te bekwamen in muziek en dans.

Het centrum biedt werkgelegenheid. Om te beginnen doordat met de aankoop van de grond geld gaat circuleren in de uitgebreide familie die het land verkoopt, en doordat met de bouw veel lokale menskracht wordt ingezet. Wanneer het centrum eenmaal op sterkte is biedt het werk aan 9 mensen in vaste dienst. Daaromheen mag worden verwacht dat een pleisterplaats en toeristenoord ook andere activiteiten stimuleert, zoals het maken en verkopen van souvenirs.

Het is voor de mensen in Coyah een bemoedigende gedachte dat mensen uit het westen blijkbaar iets van hun cultuur willen leren kennen. De plaats leent zich goed voor horeca, maar het ontbreekt de mensen aan middelen om te investeren in iets nieuws, aan ruimte om risico's te dragen, aan ervaring met organiseren, en aan het zelfvertrouwen om zo'n onderneming tot wasdom te brengen. De hoop is gevestigd op Nederlandse ervaring en organisatietalent met een bescheiden investering, gecombineerd met de passie en de inzet van de lokale partners die weer hardop kunnen dromen.

Om dit te realiseren is er eerst voor 10 juli a.s. € 38.000 nodig. Veel geld, daarom is onze hoop op jullie gevestigd! Eraan denkend dat je een grote groep mensen nieuwe levenskansen biedt en dat van iedere € 100 die u geeft, het hele bedrag bij hun terecht komt (Mangué en Alice gaan op eigen kosten naar Guinee) zal een stimulans tot geven betekenen. Behalve verzoeken om donaties bij familie, vrienden en bekenden biedt de stichting Afrikaanse trommelworkshops aan voor feesten, verenigingen die iets bijzonder willen meemaken of voor bijvoorbeeld trainingen of bezinningsdagen waarin een intermezzo om energie bij te tanken welkom is. Zo krijgt de donor ook iets waardevols terug voor zijn geld. Dit is het 2^e project waar Mangué Camara en Alice Scholing (initiatiefnemers) mee bezig zijn, het 1^e is een kippenproject in Koba waar met hulp van de Wilde Ganzen, op dit moment enthousiast gebouwd wordt. Wilt u helpen om dit initiatief een kans te geven, dan zijn wij dankbaar met uw gift op banknr.354687905 A. Scholing inzake multicultureel park Milly Mamoudou, stichting i.o.

Referenties: Inlichtingen over technische en organisatorische aspecten van dit project zijn in te winnen bij mevr. W. Fijn van Draat (tel. 0341-420607), mevr. A. Straub (tel. 0251-311617), dhr M. Camara (tel. 0570-630553) of mevr. A. Scholing (tel 0341-456378, mail alice_scholing@hotmail.com.) ondernomen acties: notaris, stichting i.o.,aangeschreven fonds: Stichting Doen

