

Lieve mensen,

Het eind van 2009 komt in zicht en graag willen we u weer informeren over de activiteiten in Guinee.

Eerst willen wij (als bestuur van Milly Mamoudou) u allemaal hartelijk bedanken voor de onmisbare steun in het afgelopen jaar.

Hoe hebben wij uw geld besteed:

- de financiële afrekening van 2008 is goedgekeurd.
- mede dank zij uw steun en 25000 euro van NCDO hebben wij veel kunnen doen.

januari :

een overkapping gebouwd, waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden:
kinderprogramma, workshops voor vrouwen, vergaderingen.

februari:

gestart met een landbouw project, eerst komkommers, daarna maïs en in mei ging de rijst erin. Dit is onlangs geoogst (50 zakken van 50 kg).

april:

Alice neemt ontslag in de praktijk en kan (dank zij een sponsor) volledig voor Milly Mamoudou aan het werk. Zij zal, samen met Henk 7 à 8 maanden per jaar in Guinee zijn.

mei en juni:

Hanneke en Corry van der Valk komen en starten een geweldig
kinderprogramma op (zie www.2inguinee.nl).

Op het park wordt volop gewerkt. 700 plantjes worden er gepoot. Walletjes opgebracht om de erosie tegen te gaan. In het souterrain van het gemeenschaphuis wordt een kamer klaar gemaakt voor een atelier. Er wordt een naaimachine en generator gekocht en een kleermaker aangesteld. Naast bedrijfskleding en reparatie, maakt hij nieuwe dames en herenkleding om op de markt te verkopen. Van de restjes stof maakt hij broodzakken. Een deel van de opbrengst is voor hem, de rest voor Milly Mamoudou.

De receptie is omgebouwd tot "Resto Milly Mamoudou". Fatoumatah verkoopt hier broodjes, bier en limonade. Een administratie wordt hiervoor opgezet. Dit alles onder leiding van onze coördinator Hamidou Thiam.

Er wordt een begin gemaakt om de ruimte voor de optiek in orde te maken. De container komt aan, met allemaal materialen hiervoor. We hebben geen tijd meer om alles te ordenen.

juli en augustus:

Henk en Alice zijn weer even in Nederland om mee te helpen met maaltijden, festivals en proberen een beetje uit te rusten.

september en oktober:

De nieuwe aanplant staat er prachtig bij en is al gegroeid!

Er komt een aanvraag om op het park een groot feest te organiseren op 1 januari 2010. We bekijken de financiën (gelukkig was Aty-penningmeester er ook, praat iets makkelijker dan voor de telefoon) en besluiten het gemeenschaphuis klaar te maken voor dit evenement. We plannen een "sacrafice" rond 20 december. Dan zullen Yvonne en Aty er ook zijn.

Een goed moment voor een officiële opening.

Tevens worden drie huisjes gebouwd aan de waterkant.

We trekken een nieuwe landbouwkundig ingenieur aan. Wij vroegen hem wat hij wilde verdienen: nog niets, ga eerst maar eens kijken hoe ik werk, zei hij. Hij zal 2 dagen per week komen om te adviseren en begeleiden en Thierno Thiam komt 3 dagen erbij op de tuinbouw. Hij zorgt voor de administratie, inkopen, overleg en assistentie op het land, daarnaast nog 2 dagen in de Resto.

Bij het kinderprogramma komen 80 kinderen per week om lekker te spelen, een stuk brood te eten met een kop thee (meestal de eerste maaltijd die dag), tekenen, zingen, verhalen vertellen of poppenkast. De 12 assistenten en 2 coördinatoren doen het geweldig. De instructies van Hanneke en Corry hebben ze met veel plezier opgepakt. Tot nu doen ze dit op vrijwillige basis maar we hopen dat we hier in het nieuwe jaar een vergoeding van 15 euro per maand p.p. voor kunnen vinden.

Half oktober gaan de kinderen weer naar school. We kunnen 32 kinderen bij de school van de Franse nonnen inschrijven. Wat een geluk, de enige echte goede school in de wijde omgeving staat in ons dorp!

We hebben twee keer een afspraak met een verzekeringsman. We willen graag een ziektekosten en ongevallenverzekering voor de mensen die bij de Stichting werken. Helaas zijn we daar op dit moment nog te klein voor. We spreken af in Nederland te gaan proberen hiervoor geld te vinden (17,50 per mnd).

En dan is er op 28 september een vreedzame demonstratie tegen de huidige president. Deze bijeenkomst wordt wreed verstoord en er vallen meer dan 150 doden en vele vrouwen verkracht (het haalt zelfs het nieuws in Nederland). Verschrikkelijk! Via de radio en de mensen uit het dorp worden we geïnformeerd, de ambassade in Dakar begint ons te bellen, er wordt gesproken over een berechting van Dadis (president) in Den Haag, over evacuatie door de Fransen. We moeten kopieën van onze paspoorten naar Kindia brengen, via Google-earth onze locatie laten weten. Wat moeten we doen...Marieke Edink komt 3 maanden hier werken in het kinderprogramma, mijn beide zoons Maarten en Floris hebben geboekt, Yvonne komt met haar dochtertje, Aty komt opnieuw. We hebben al een huis gehuurd voor alle gasten..... Het is heel moeilijk want bij ons in het dorp is er niets aan de hand.

Mogelijk zijn wij voor onze mensen ook een bedreiging: zij werken met Nederlanders. Maar hoe is het voor hen als wij weg zouden gaan ze zeggen ons, als jullie ambassade je terug roept, moet je dat respecteren.

Helaas, op 17 oktober zijn wij terug gevlogen naar Nederland.....



Stichting Vrienden van Milly Mamoudou, Westrak 78, 3844 LE Harderwijk

Nu in Nederland zijn we volop aan de slag om te werven voor de Stichting. Moeizaam, de recessie is volop merkbaar. De situatie in ons dorp is nog steeds hetzelfde. Het feest op 1 januari hebben we met elkaar besloten even uit te stellen tot we weer terug zijn. De onderhandelingen met de president van Burkina Faso, Blais Compaoré zijn op niets uitgelopen. Op dit moment is er een afvaardiging van de VN om uit te zoeken naar het hoe en wat van 28 september.

Dagelijks volgen we het nieuws en de verleiding is groot om terug te gaan, het is daar rustig en daar zijn we zo lekker met elkaar aan het werk. Maar meteen weten we ook dat het niet verstandig is om dat te doen.

Tegenover mijn sponsor voel ik me een beetje schuldig. En dan komt er een mooie kans: naar Oostenrijk als chaletstaf. In overleg, neem ik drie maanden onbezoldigd.

Vanuit Oostenrijk onderhouden we de contacten met Guinee en de internet activiteiten, in Nederland gaan Aty en Yvonne verder en Maarten (mijn zoon) is volop bezig om de website in een nieuw jasje te steken. We gaan in principe daar naartoe tot eind maart, mits de situatie in Guinee duidelijk verbeterd (helaas ziet het daar niet naar uit)

We hebben goede contacten met Guinee en kunnen gewoon geld overmaken. De Guineers zijn vol vertrouwen over een goede afloop en wij met hen!

We gaan door. Als het niet goed zou gaan in Guinee hebben ze onze steun keihard nodig en als het goed gaat, hebben ze onze steun nog steeds nodig.

Het eind voor de bouw en inrichting op het park komt in zicht; de tuinbouw heeft vervoer nodig, uitbreiding met groenten (wordt daar veel te weinig aangeleverd), overgaan naar een coöperatie voor de mensen uit het dorp; het kinderproject heeft nog financiering nodig (tot het moment dat er voldoende inkomsten uit het park en tuinbouw komen, verwachting 2012); starten met workshops voor vrouwen over gezondheidszorg, ondernemerschap.

Nog genoeg te doen, helaas kost alles altijd geld.....zou u, als u zich nog steeds kunt vinden in ons werk, ons opnieuw willen steunen en daarnaast deze brief doorsturen in uw eigen netwerk?

We rekenen op u!

hartelijke groet mede namens het bestuur,

Alice Scholing