

Nieuwsbrief September 2004

Multi-Cultureel park Milly-Mamoudou

Guinee

Een plaats voor ontmoeting

Een goede plek voor ontmoeting tussen culturen. Dat is wat de initiatiefnemers voor het multicultureel park Milly-Mamoudou voor ogen hebben. In een weelderig tropische omgeving bij een kruispunt van de belangrijkste routes in Guinee, niet ver van de hoofdstad Conakry, wordt een multicultureel park gebouwd met een restaurant, vergaderruimten en hotelaccommodatie. Het park biedt werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheden.

Om te beginnen doordat met de aankoop van de grond geld gaat circuleren in de uitgebreide familie die het land verkoopt. Eeneigen bedrijfje (b.v. atelier, garage, bakkerij, bouwbedrijf, etc.) kan gestart worden waar ook de lokale bevolking kan werken. Zo wordt voor een grote groep mensen een beter levenspeil mogelijk en kunnen kinderen naar school. Tijdens de bouw wordt twintig lokale mankracht ingezet. Als het park eenmaal op sterkte is biedt het werk aan negen mensen in vaste dienst. Kortom er mag worden verwacht dat een pleisterplaats als dit park ook andere activiteiten stimuleert, zoals het maken en verkopen van souvenirs.

Gezien de slechte economische situatie is er weinig aandacht voor de straatkinderen in de hoofdstad van Guinee-Conakry, daarom zal het park straatkinderen uit Conakry opvangen om hen naar school te laten gaan en zich te bekwamen in muziek en dans.

Voor gasten uit het Westen worden arrangementen aangeboden om kennis te maken met de West-Afrikaans cultuur: de muziek, de dans, de kunst, de manier van leven en de filosofie. Voor de lokale markt biedt het park meerdaagse workshop arrangementen en dagaccommodatie, en een aangenaam verblijf voor reizigers. Voor de mensen in Coyah is het een welkome bron van inkomsten, zelfrespect en hoop op een betere toekomst.

Vanuit Nederland is er een groep vrijwilligers die zonder betaling zullen zorgen voor een directe geldlijn naar Guinee. Het eerste initiatief was het oprichten van de Stichting Vrienden van Multicultureel park Milly Mamoudou. De financiering stopt na de bouw en de begeleiding eindigt op het moment dat de lokale bevolking dit park zelfstandig laat functioneren.

Reis Mangué naar Guinee

Mangué is net weer terug uit Guinee.

Hij heeft aan de familie van de grond vertelt dat het ons in Nederland nog niet gelukt is om het benodigde geld te verzamelen. We hebben uitstel gekregen!

Het leven is op dit moment (regentijd) heel zwaar in Guinee. De grootste zorg van de mensen is: hoe krijg ik mijn buik vol. De regering heeft de prijs van de rijst verhoogd, dus nog weer moeilijker voor de mensen om ook maar iets op te starten en zo hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Hoe kunnen wij helpen om het eerste deel van het plan (koop van de grond) te realiseren:

-Wil Fijn van Draat verzorgt een actie op Landstede (leerlingen krijgen een mime opdracht, als iemand hun wil zien bewegen moeten zij geld geven).

-Alice Scholing stelt haar huis beschikbaar om Afrikaans te komen eten (Yoro Sow-Senegal kookt en Mangué Camara-Guinee speelt op zijn duimpiano). Voor €25 per couvert excl drankjes (sap €1, alcohol €1.50) kunt u maaltijd en sfeer proeven, een winkeltje met Afrikaanse spullen en een video over Guinee zullen dit ondersteunen. Welkom op Westrak 78 in Harderwijk reservering telefonisch: 0653468096. Maximaal 10 personen.

We rekenen op jullie!!!

Hartelijke groet namens het bestuur Stichting Vrienden van Milly Mamoudou banknr 354687905

