

Nieuwsbrief 7 augustus 2010

Lieve mensen,

Weer even bijpraten: In Guinee zijn ze nog steeds aan het “verkiezen”. De eerste ronde is vreedzaam verlopen. Natuurlijk zijn er kandidaten die vinden dat er gerommeld is met de stemmen omdat ze te weinig hebben gescoord. Deels zal het ook waar zijn.

Een tweede ronde zou komen op 27 juli, die is uitgesteld naar 14 augustus, die is ook weer uitgesteld. Op dit moment is niet duidelijk wanneer het wel zal zijn.

De bemiddelaar, president van Burkina Faso is afgelopen week naar Guinee gegaan, gisteren lasen we dat ook de president van Senegal er is.

Ze doen er alles aan om de gemoederen rustig te houden, ze weten ook als er problemen zouden komen, ze niet meer op steun van de wereld hoeven te rekenen.

Lukt het echter, om dit alles in pais en vree te laten verlopen dan gaan ze geschiedenis schrijven als eerste Afrikaans land die “gewoon” door de verkiezingen heen zijn gekomen.

Laten we het hopen!

Op ons ticket staat 18 augustus als vertrekdatum, mogelijk moeten we dat uitstellen...

Guinee

In maart 2010 gingen we weer naar Guinee en daar wachtte ons op het **park** een geweldige verrassing: drie prachtige ronde huisjes met ieder twee appartementen. Een trap naar het huisje, alles betegeld, douche met toilet en spiegel! Een 5-sterren geheel. Nog niet eerder hebben we zo iets moois in Guinee gezien. De mensen daar stralen. De receptie doet nu als **Resto** dienst, hier kun je wat eten en drinken en komen er bescheiden inkomsten. We spreken met elkaar af nu eerst te kijken hoeveel belangstelling er is om te logeren op het park alvorens verder te gaan met het bouwen van nog een aantal huisjes.

In het **Maison Social** de volgende verrassing: het **kinderprogramma** loopt als een trein, de assistenten hebben plezier in hun werk. Het huis en erf ziet er netjes en verzorgd uit. Van de Stichtse Vrije School in Zeist hebben we geld gekregen voor zonnepanelen. Meteen in onze eerste week hebben we die in Conakry besteld en aan het eind van de tweede week zaten ze erop (voordeel als er weinig werk is!).

Nieuwe mogelijkheden geeft ons dit: in de avond kan er nu huiswerk gemaakt worden, bijles, of een spelletje doen.

Daarnaast kunnen we nu ook telefoons opladen, een **telecentrum** en dat is een nieuwe actie binnen de ONG geworden. Weer werkgelegenheid voor twee mensen. Zo groeit het gestaag. Op dit moment werken er 30 mensen binnen de ONG.

De **tuinbouw** verloopt minder goed: er zit een parasiet in de meloenen en zijn allemaal tot compost gebombardeerd. De meegenomen zaden zijn geprobeerd: een aantal slaat aan en anderen starten goed maar verdorren dan ineens. Wel kunnen we groente eten van het land!

Voor Guineers zijn “onze” groenten onbekend en wordt dan ook voorzichtig geprobeerd (wat de boer niet kent...). In tijd dat wij er zijn wordt de grond voorbereid voor het planten van de maïs. De opbrengsten blijven erg achter en we besluiten dan ook na de maïs en rijst opnieuw met elkaar om de tafel te gaan zitten om te kijken hoe we verder moeten.

Wel hebben we inmiddels een auto gekocht waarmee mest en de opbrengst van het land kan worden vervoerd. Deze auto wordt uiteraard voor de ONG ingezet. Als wij er zijn kunnen we hem ook gebruiken.

#### Organisatie

Ousman Camara (hoofd secretariaat) stelt voor om een keer per maand met alle takken van de ONG te vergaderen. We besluiten hiervoor de laatste vrijdag van de maand te nemen, als er ook uitbetaald wordt. Heel goed voor de saamhorigheid binnen de ONG.

Op de eerste vergadering wordt het huishoudelijk reglement voorgesteld en in principe goedgekeurd. Ze willen het graag mee naar huis nemen om nog eens te bestuderen.

Met Hamidou (coördinator) gaan we naar Conakry voor de officiële inschrijving van de ONG. Dit heeft nog al wat keer heen en weer naar Conakry tot gevolg: de naam Milly Mamoudou mag niet, omdat het een persoon is. Iemand uit het dorp stelt Sarinka voor. Dit is de rivier die door het dorp loopt: Maison Social, tuinbouw en het park liggen allemaal aan de rivier. Het lijkt ons een goed plan. Dit wordt geaccepteerd en kunnen we dus nu ook bij EU en UN aankloppen voor financiële steun.

We hebben de mensen van de ONG uitgelegd dat april 2013 het moment is waarop ze, financieel zelfstandig moeten zijn. Wij blijven dan nog wel komen maar zonder geldelijke ondersteuning. Spannend voor hen en ook voor ons. Een goede uitdaging.

Eind mei gaan we terug naar Nederland en laten iedereen daar in prima stemming achter: als jullie volgende keer komen zal het nog beter gaan dan nu!

Tja...dan ben je drie weken in Nederland en komt het telefoontje dat Hamidou met de auto een ongeluk heeft gehad (gelukkig eenzijdig, maar helaas doordat hij gedronken had en bovendien tegen de afspraak de auto voor privédoeleinden had gebruikt). Hij blijkt de opbrengst van de Resto en Telecentrum ook gebruikt te hebben. Druk overleg en na een vergadering met de wijze oude man erbij, de uitslag dat Hamidou niet langer bij de ONG kan werken. Grappig, Guineers geven elkaar meestal een tweede kans, maar nu zeiden ze tegen mij: wat staat er in het huishoudelijk reglement? Respect, eerlijkheid en transparant werken. Meteen hielp dit om een duidelijke beslissing te nemen. Kostenpost voor de ONG rond de € 1000! Helaas, helaas, we hadden het goed met Hamidou en dit nooit verwacht.

Binnen de ONG blijkt deze situatie positief te werken. Verschillende mensen vertellen mij dat ze elkaar bemoedigen en goede raad geven, dat zoiets binnen de ONG niet weer mag gebeuren. Ook wij moeten proberen dit weer los te laten en accepteren dat dit soort dingen horen bij ontwikkelingswerk. Twee stappen vooruit en een achteruit...Langzaam maar zeker.

Hier in Nederland doen we ons uiterste best om weer financiële middelen te vinden voor een put met pomp op zonne-energie op het park en ook voor de tuinbouw. Kosten totaal € 5203. Het gaat zeer moeizaam, bij het bellen van bedrijven ervaren we dat de economische crisis z'n sporen achterlaat.

Wel hebben we voor de **optiek** veel zonnebrillen met hoesjes gekregen. Dit gaan we nu allemaal in Guinee proberen te verkopen, zo ook kleding die wij meekrijgen. Het is ook goed voor hen om je best te doen geld te verdienen. Hier zullen we de komende keer ook mee aan het werk gaan.

Henk heeft voor de optiek een engels sprekende Guineer (Gibril Bah) gevonden, hij zal hem gaan opleiden. Nu hebben we via Stichting Zienderogen contact gekregen met Mauritanië, daar is door hen een man opgeleid tot TOA (technisch oogheeskundig assistent). Deze zal Gibril voor een aantal weken opleiden en dan vervolgens door Henk verder in Coyah. Prachtige kans voor ons allemaal.

Het is weer een lange brief geworden, ik hoop dat jullie de moed hadden om het allemaal te lezen.

Maar wij willen jullie als sponsor graag goed informeren en gelukkig is er veel te melden. De slotregels gaan altijd over geld (helaas). Zonder jullie steun kunnen we alleen maar plannen maken en niets uitvoeren. Wat tot op heden tot stand is gekomen is mede dank zij jullie. Heel hartelijk dank daarvoor ennnn.....help ons ook nog de komende drie jaar!.

Misschien een maandelijks toezegging, vergeet niet dat we een ANBI nummer hebben waardoor je een deel van de belasting af kunt trekken. Schakel je de notaris in, dan verplicht je je wel voor vijf jaar (zolang zijn wij daar zeker), maar dan kun je 100% opgeven bij de belasting.

We horen het graag. Alle goeds, mede namens Aty en Henk,

lieve groet,

Alice

[www.mamoudou.nl](http://www.mamoudou.nl)

Triodosbank te Zeist nr 21.24.99.769